

Apocalyps op 21-12-2012? Niet in Bugarach!

Tik op Google de zoekterm 'Bugarach' in en je krijgt maar liefst 800.000 resultaten. Of typ de Franse term voor UFO 'ovni' en 'Bugarach', dan geeft dat ook ruim 500.000 hits. Wel heel erg veel voor een piepklein gehucht in de Aude, waar nog geen 200 mensen wonen. Wat is daar aan de hand?

objet



Dat de *pic de Bugarach* met z'n ruim 1200 meter het hoogste punt van de Corbières is, kan toch niet de reden zijn. Het is weliswaar een indrukwekkend massief van kalksteen; het resultaat van de opstuwende kracht van de Pyreneeën, miljoenen jaren geleden. Maar de populariteit op internet heeft vooral te maken met de 'einde-der-tijdendhype'. Op 21 december 2012 eindigt de Mayakalender en volgens velen is dat het begin van de apocalyps. Er wordt beweerd dat je slechts op één plek veilig bent: op de pic de Bugarach. Deze bijzondere berg zou namelijk een UFO-basis zijn die op 21 december opengaat en een select gezelschap meeneemt. Voor de francofiel is het natuurlijk geen verrassing dat la douce France het middelpunt van de wereld is, maar het is toch intrigerend dat je naar een boerendorp in het zuiden van Frankrijk moet om gered te worden. Hoe is die hype ontstaan?

op zoek naar mystieke voorwerpen die de oorlog in hun voordeel zou kunnen beslissen. Al sinds de jaren zestig vinden New Agers hun weg naar Bugarach dat ze vanwege de energievelden – er zit hier veel ijzer in de grond – zien als een van de grootste chakra's ter wereld. En weer decennia later zou president François Mitterrand met een helikopter naar de top zijn gevlogen. Wat hij daar deed is nooit bekend gemaakt.

Massazelfmoord?

De afgelopen tien jaar neemt de apocalyps-hype, mede dankzij internet, steeds grotere vormen aan. De media spelen hierin natuurlijk ook een rol. Afgelopen zomer zag je in internationale media overal dezelfde berichten opduiken dat een Zuid-Frans dorpie overspoeld wordt met New Agers in witte gewaden die het einde van de wereld afwachten. MIVILUDES, de Franse overheidsinstantie die

De burgemeester van Bugarach, Jean-Pierre Delord, heeft mede hierom al gedreigd de hulp van het leger in te roepen.

App 2012Survival

Zoals altijd wordt er ook een commercieel slaatje uit dit soort hypes geslagen. Amerikaanse reisorganisaties spelen handig in op de einde-der-tijdendhype door 'enkele reizen' naar Bugarach aan te bieden. De *chambres d'hôtes* in de omgeving zijn al volgeboekt. Er is zelfs een iPhone app: *2012Survival*, met tips over hoe je het einde der tijden overleeft. Door al deze belangstelling werkt de berg als een magneet op belangstellenden. Volgens de burgemeester van Bugarach hebben vorig jaar al zo'n 20.000 toeristen de berg bedwongen. Ook wij waren van de partij en de beklimming is een hele ervaring. Of misschien moet je het een beproeving noemen, alhoewel dat waarschijnlijk



ESOTERISCH-RELIGIEUZE VERWIJZINGEN

SLAPEN OP DE TOP - HET ULTIEME AVONTUUR!

Van Jules Verne tot Steven Spielberg

De mysterieuze verhalen over Bugarach komen niet ineens uit de lucht vallen. Het wemelt in het gebied van de legendes en onverklaarbare gebeurtenissen. Zo heeft de pic als bijnaam 'Lichtberg' vanwege alle vreemde lichtverschijnselen die er – al eeuwenlang – te zien zijn. Sommige vreemde verschijnselen kunnen mogelijk verklaard worden door de krachtige magnetische velden in het gebied of ontsnappende gassen uit het enorme grottenstelsel dat zich onder de berg zou bevinden. Jules Vernes boek over het binnenste der aarde zou de berg als inspiratiebron hebben gebruikt. En ook filmmaker Steven Spielberg zou zich door de berg hebben laten inspireren voor zijn film *Close Encounters of the Third Kind*. De bekende toekomstvoorspeller Nostradamus, die in het nabij gelegen Alet-les-Bains verbleef, duikt eveneens regelmatig op in de verhalen over de mysterieuze berg. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de nazi's rond de berg en ook op andere plekken in de buurt opgravingen gedaan. Ze waren

sektarische bewegingen nauwgezet volgt, houdt de ontwikkelingen in Bugarach in de gaten en zorgt – onbedoeld – ook voor aandacht. Uit haar rapporten die op internet te vinden zijn, wordt duidelijk dat ze bang is dat het uit de hand zal lopen. MIVILUDES wil koste wat kost voorkomen dat er een massazelfmoord zal plaatsvinden zoals onder de leden van De Orde van de Zonnetempel. In de jaren negentig kwamen tientallen leden van deze orde op een macabere manier om het leven. Ten zuiden van Grenoble werden in 1995 verkoelde lijken gevonden van dertien volwassenen en drie kinderen die in de vorm van een ster op de grond lagen, hun voeten naar het midden gericht. De Franse sektedeskundige Jean-Marie Abgrall zei destijds dat de dood van de sekteleiden overladen was met 'talrijke esoterisch-religieuze verwijzingen'. Een jaar eerder kwamen 53 leden van de sekte in Zwitserland en Canada om het leven, vermoedelijk door zelfmoord. De orde is in Frankrijk en andere landen inmiddels verboden en de leden worden juridisch vervolgd.

vooral zo voelde omdat ik sneakers aanhad met een hak waardoor ik bij de afdaling continu zwikte op de afwisselend steile, gladde en dan weer grindachtige ondergrond. Of wilde de berg mij op deze manier toch waarschuwen voor naderend onheil? Ik hou me maar vast aan het feit dat de burgemeester van Bugarach op 21 december een feest geeft met wijn en kazen uit de Corbières, om te vieren dat we het allemaal hebben overleefd.

EN ROUTE



Van Nathalie van Koot en David Scherpenhuizen zijn bij Dominicus **Verborgene Frankrijk** (2006) en **Geheimen van de Languedoc** (2012) verschenen. Eerder dit jaar publiceerde David Scherpenhuizen bij uitgeverij Conserve zijn debuutthriller **Het Mysterie van Bugarach**.