

# FIETSEN TUSSEN TWEË ZEEËN



Journalisten David Scherpenhuizen en Nathalie van Koot zijn verslingerd aan Frankrijk. Eerder schreven zij voor *Dominicus*-reisgidsen twee cultuurhistorische boeken over het land. Met camper, caravan of tent trekken zij er graag op uit.

**BIJ KANALEN DENK JE MISSCHIEN EERDER AAN NEDERLAND DAN AAN FRANKRIJK. NIETS IS MINDER WAAR. NEEM HET CANAL DES DEUX MERS. VIA 800 KILOMETER AAN FIETSRUTES LEER JE DE OUDE WATERVERBINDING TUSSEN DE ATLANTISCHE OCEAAN EN DE MIDDELLANDSE ZEE KENNEN.**

“Stop!”, hoor ik terwijl ik de camper achteruit manoeuvreer. Nathalie is bang dat ik de rivier inrijd. “De vakantie is bijna meteen in het water gevallen”, roept ze me toe. Schaapachtig lachend zet ik de camper een meter naar voren en we installeren ons op Camping Le Moulin du Bidounet. Aan de overkant weerspiegelt het silhouet van het middeleeuwse plaatsje Moissac in het water. Langs de oever zie ik een paar vissers heel zen naar hun hengels loeren. De camping is geliefd bij sportvissers omdat het kampeerterrain als een eilandje midden in de rivier Tarn ligt. Door alle groen waan je je in een natuurgebied. De camping is gevestigd op de plek van een voormalige watermolen. Tussen de bomen zijn ruime plaatsen voor campers en caravans. De camping draagt trots het *Accueil Vélo*-kwaliteitszegel dat garant staat voor fietsplezier. Van hieruit kun je dan ook allemaal mooie fietstochten maken door de ongerepte natuur langs het Canal de Garonne. En dat gaan we doen, maar eerst even het stadje bekijken. Moissac ligt tussen de glooiende heuvels van het departement Tarn-et-Garonne. Door het centrum met leuke winkeltjes en restaurantjes schuifelen het hele jaar pelgrims met de kenmerkende Jacobsschelpen op hun rugzak. De grootste trekpleister van Moissac is namelijk de Petrus-abdij uit de twaalfde eeuw: een belangrijke stop op de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela. Het benedictijnse klooster is een waar juweel van romaanse architectuur en staat op de Unesco-werelderfgoedlijst. De kerk en vooral de binnenplaats met zijn sierlijke kloostergang vinden wij indrukwekkend. Later die

avond eten we op het terras van restaurant Le Florentin, aan de voet van de abdij. De eendenborst, een echte regionale specialiteit, smaakt extra lekker door het betoverende uitzicht op de verlichte kerk.

#### ONDER PLATANEN

Het Canal des Deux Mers is eigenlijk niet één, maar twee kanalen. Het Canal de Garonne ligt boven de Zuid-Franse stad Toulouse. Ten zuiden loopt het Canal du Midi dat uiteindelijk uitmondt in de Middellandse Zee. Vanuit Moissac fietsen we onder indrukwekkende platanen langs Canal de Garonne. De zware takken van de bomen hellen soms zo ver over dat ze het water lijken te strelen. De felle zon wordt door de bladeren gefilterd en weerkaatst op het water, terwijl de lange schaduwen van de bomen over het fietspad kruipen. Vanaf de fiets zien we velden met bloemen en boomgaarden met pruimen- en appelbomen afgewisseld met groene, glooiende heuvels aan ons voorbij trekken. We maken een fietstocht van ongeveer dertig kilometer met bestemming Montauban. Halverwege stoppen we in het gehuchtje Montech voor een café au lait bij Bistrot Constant, een voormalig sluiswachterhuis dat tot restaurant is omgebouwd. Het is er knus en gezellig en Nathalie verlekkert zich aan alle regionale producten, maar we moeten nog 17 kilometer afleggen naar Montauban dus het blijft bij kijken. Montauban heeft net zoals zijn grote broer Toulouse de bijnaam ‘roze stad’ vanwege de kenmerkende rode bakstenen en dakpannen. De oranje-rode klei komt uit de regio. In Montauban



Het statige Ingres Museum in Montauban langs de oever van de rivier de Tarn.

De serene binnenplaats van de abdij van Moissac.

Het is heerlijk fietsen langs het Canal des Deux Mers.

Fietsen over het schattige marktpleintje in Auvillar.

kun je volop genieten van cultuur met een hoofdletter C. We bezoeken het Ingres Museum in het statige oude bisschoppelijk paleis, aan de oevers van de rivier de Tarn. In het museum zijn ontelbare tekeningen en schilderijen van de grootmeester Ingres te zien. En beelden van Antoine Bourdelle, een student van de grote beeldhouwer Rodin. Beide kunstenaars zijn in Montauban geboren. Ik ben diep onder de indruk van de 'Hercules boogschutter', een van de bekendste beelden van Bourdelle. Nathalie is meer gecharmeerd van de portretten en tekeningen van schilder Ingres.

#### MIDDELPUNT

Place Nationale vlak bij het museum is al sinds de middeleeuwen het wervelende middelpunt van de stad. Het 'rode plein' wordt nu omringd door restaurants, cafés en exclusieve boetiekjes. Wij vinden het misschien wel het mooiste marktplein van de Tarn-et-Garonne. De marktpleinen in deze regio hebben een bijzonder ontwerp: ze zijn vierkant en worden helemaal omringd door zuilengalerijen, waar marktlieden vroeger hun waren overdekt konden opstellen. De kenmerkende brede bogen van de galerijen heten in het Frans anse de panier, omdat ze wel iets weg hebben van een mandhengsel. Voordat we met de camper verder naar het zuiden afzakken, maken we nog een afsluitende fietstocht. We vertrekken uit Moissac richting Valence d'Agen, een kleine twintig kilometer verderop. We fietsen opnieuw langs Canal de Garonne. Eenmaal buiten de stad komen we op een soort landtong, geperst tussen de groene wateren van het kanaal en de rivier. We rijden tussen waterwegen en ik voel me net Mozes die de Rode Zee slijt, maar in dit geval is het een groene zee. Rechts zien we de beboste heuvels. Onderweg komen we tal van fietsers tegen die opgewekt 'bonjour' roepen alsof we allemaal tot een broederschap horen.

#### EEN STUKJE TOSCANE

Zo'n zes kilometer na Valence d'Agen ligt Auvillar op een heuvel. Vanaf Place du Château, langs de oude stadsmuur, kijk je uit op het dal waar de stroperige rivier Garonne doorheen kronkelt als een groene slang. Het Gallo-Romeinse dorpje met zijn rode terracotta dakpannen doet ons een beetje aan Toscane denken. Auvillar, aan de pelgrimsroute van Santiago de Compostela, telt 1.000 inwoners en staat bekend als een van de mooiste dorpjes van Frankrijk. Het marktpleintje, met zijn overdekte zuilengalerij, vinden wij de moeite waard om voor om te fietsen. Wat het extra leuk maakt is de ronde markthal met Toscaanse zuilen die midden op het plein staat. 's Zomers is hier elk weekend een boerenmarkt waar je streekproducten kunt kopen, zoals de

## HANDIGE ADRESSEN

### RESTAURANTS

**Bistrot Constant**  
25 Rue de l'Usine in Montech  
[maisonconstant.com/bistrot-constant/en](http://maisonconstant.com/bistrot-constant/en)

**Le Florentin**  
8 Place Roger Delthil in Moissac

**Auberge de Bardigues**  
82340 Bardigues  
[aubergedebardigues.com](http://aubergedebardigues.com)

### WINKEL EN BISTRO

**Maison de la Violette**  
face au 3 bd bonrepos 31000 Toulouse  
[lamaisondelaviolette.com](http://lamaisondelaviolette.com)

zoetige, fris smakende meloen de Quercy die hier al sinds de 18e eeuw wordt geteeld. In zijn smalle steegjes met eeuwenoude hobbelige kasseien klinken de voetstappen van het verleden. Het ziet er allemaal romantisch uit, maar lekker fietsen kun je er niet. Na ons bezoek fietsen we verder over rustige weggetjes door de heuvels. We stoppen om een hapje te eten bij Auberge de Bardigues, in het gelijknamige dorpje. Wie kon bevroeden dat zo'n klein onbeduidend gehucht, zo'n groots restaurant herbergt? Je ziet aan alles dat het familiebedrijf met liefde wordt gerund door Camille, de jonge chef-kok Cyril en zijn broer Fabien. We likken onze vingers af bij de ravioli met wilde paddenstoelen, gegratineerde Sint-Jakobsvruchten en het dessert met meringue. Gelukkig is de terugweg bergafwaarts!

#### TOUT TOULOUSE

We verhuizen de camper iets zuidelijker naar het tweede kanaal van de fietsroute: Canal du Midi. We hebben geboekt bij Camping Le Rupé, op nog geen tien kilometer van het historische centrum van Toulouse. Vanaf de camping kunnen we met de fiets makkelijk de stad in en uit en dat is een pré in Toulouse met zijn drukke verkeer. Voordat we het centrum induiken, fietsen we langs de brede oever van de Garonne naar de Pont Neuf. Anders dan de naam doet vermoeden is dit de oudste brug van de stad die de rivier overspant met zeven brede bogen. Op Place de la Daurade, een uitgestrekt plein langs het water, worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, zoals concertjes en kunstmarkten. Als

## CAMPINGS

Campings bij Toulouse en Tarn-et-Garonne

**1 Le Camping du Lac** **iD**  
rue Jean Moulin • 82130 Lafrançaise • 0033-563658969 • theolor@orange.fr • N 44°7'32" E 1°14'48" • Open van 16/04 t/m 30/09 • Aantal toerplaatsen: 21 (100 m<sup>2</sup>) • Kleinschalig en centraal gelegen camping. Beschikt over aangenaam zwembadcomplex annex restaurant. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): 7,8\*

**2 Le Moulin du Bidounet** **CC iD**  
Saint Benoit • 82200 Moissac • 0033-563325252 • camping-bidounet@moissac.fr • N 44°5'47" E 1°5'21" • Open van 01/04 t/m 30/09 • Aantal toerplaatsen: 97 (70 - 90 m<sup>2</sup>) • Nette doorgangscamping met zwembad op een eiland vlak bij het historische stadje Moissac. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): 7,8\*

**3 Camping Garganvilland** **CC iD**  
2315 route d'Angeville • 82100 Garganvillar • 0033-563290228 • camping-garganvilland@orange.fr • N 43°59'17" E 1°2'42" • Open van 29/04 t/m 15/10 • Aantal toerplaatsen: 67 (80 - 150 m<sup>2</sup>) • Camping met verwarmd zwembad en verschillende glijbanen. Snack/bar die het volledige seizoen open is. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): -\*

**4 Le Lomagnol** **CC iD**  
avenue du Lac • 82500 Beaumont-de-Lomagne • 0033-563261200 • lelomagnol@village-de-loisirs.com • N 43°53'2" E 0°59'50" • Open van 01/04 t/m 30/10 • Aantal toerplaatsen: 66 (100 m<sup>2</sup>) • Maakt deel uit van een recreatiedomein van 36 ha met een meer dat uitnodigt tot waterrecreatie en vissen. Het gemeentelijke zwembad is gratis toegankelijk voor kampeerders tijdens hun verblijf. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): 8,1\*

**5 Namasté** **iD**  
31480 Puységur • 0033-561857784 • contact@camping-namaste.com • N 43°45'3" E 1°3'41" • Open van 01/05 t/m 15/10 • Aantal toerplaatsen: 37 (80 - 150 m<sup>2</sup>) • Terrassencamping in een rustige, bosrijke omgeving. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): 8,4\*

**6 Camping Toulouse Le Rupé** **CC iD**  
21 chemin du Pont de Rupé • 31200 Toulouse • 0033-561700735 • campinglerupe31@wanadoo.fr • N 43°39'21" E 1°24'56" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal toerplaatsen: 84 (80 - 120 m<sup>2</sup>) • Stadscamping met zowel grindplaatsen als plaatsen op gras. Kampeerdersbeoordeling op [EuroCampings.eu](#): 7,3\*

\*Gebaseerd op de beoordelingen op peildatum 22-03-'17



[EuroCampings.eu](#) ACSI Eurocampings - eurocampings.eu en acsi.eu

[NKC](#) (Nederlandse Kampeerauto Club) - campercontact.nl

**iD** Deze camping accepteert ACSI Club ID, hét Camping Carnet voor Europa

**CC** Deze camping accepteert CampingCard ACSI, dé kortingskaart voor het laagseizoen

## CAMPERPLAATSEN

Camperplaatsen bij Toulouse en Tarn-et-Garonne

**7 Moissac**  
Parking • Promenade Sanceret • 0033-563040185 • 44°6'0" E 1°5'4" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 4 • NKC sitecode: 21921 • Camperplaats op 3 kilometer van het centrum van Moissac.

**8 Castelsarrasin**  
Parking • Allee de la Source • 0033-563320139 • 44°2'19" E 1°6'8" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 60 • NKC sitecode: 1966 • Rustige camperplaats achter een woonwijk zonder schaduwplaatsen.

**9 Montauban**  
Aire de Camping-Car • Rue des Oules 125 • 0033-563667860 • 44°0'27" E 1°20'28" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 10 • NKC sitecode: 26954 • Camperplaats aan het kanaal op 1 kilometer van het centrum.

**10 Castelnau-d'Estrétefonds**  
Aire Frontonnais Nord • 43°48'43" E 1°21'44" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 20 • NKC sitecode: 22633 • Camperplaats bij een BP-tankstation.

**11 Venerque**  
Parking • Allée du Duc de Ventadour • 0033-562115959 • 43°25'58" E 1°26'28" • Open van 01/01 t/m 31/12 • Aantal camperplaatsen: 10 • NKC sitecode: 1899 • Rustige camperplaats met plaatsen in de schaduw van platanen.



je Toulouse vanaf het water wilt bekijken dan is langs het plein de opstaptelek voor een boottochtje. Toulouse heeft altijd al een magnetische aantrekkingskracht gehad. In de Romeinse tijd was 'Tolosa' een belangrijke kolonie. Daarna bombardeerden de Visigoten het tot hun hoofdstad en nog later liet ook de Franse koning z'n oerop vallen. De stad heeft met z'n roze neoclassicistische gebouwen een uitgesproken Italiaanse uitstraling.

We fietsen door naar het centrale plein, Place du Capitole. Het weidse plein wordt gedomineerd door het Capitool met zijn zalmkleurige neoclassicistische voorgevel. Tegenover het Capitool is een galerij met winkeltjes, restaurantjes en terrasjes. De gewelven van de galerij zijn beschilderd met de meest uiteenlopende taferelen uit de geschiedenis van de stad. Via Rue du Taur fietsen we naar het kroonjuweel van Toulouse, basiliek Saint-Sernin. De pelgrimskerk is een opmerkelijke verschijning met zijn rode dakpannen en bakstenen en spitse klokkentoren. Het werelderfgoed draagt trots de titel 'Grootste Romeaanse Gebouw ter Wereld'.

### LA MAISON DE LA VIOLETTE

Als we de stad weer uitfietsen roept Nathalie plotseling dat we moeten stoppen. Ze snuift als een jachthond en zegt dat ze de zoete lucht van viooltjes ruikt. En ze heeft gelijk want op een aak op het Canal du Midi is La Maison de la Violette gehuisvest; een winkeltje dat helemaal in het teken staat van het paarse bloemetje. Sinds de 19e eeuw is de viool het symbool van de stad, die zijn rijkdom en faam zelfs deels eraan te danken heeft. La Maison de la Violette biedt een ongekend assortiment waarin violen zijn verwerkt. Je kunt het zo gek niet bedenken: van jam, thee, koekjes, tot snoep, parfum en zelfs likeur. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje tuttig. Nathalie, echter, kijkt haar ogen uit en proeft gretig van alles want dat mag van de charmante eigenaresse Hélène Vié. Onze kennismaking met Toulouse en de Tarn-et-Garonne smaakt naar veel meer dan viooltjes. ■



Camping Toulouse Le Rupé heeft ruime plekken.